

Timothy Snyder**Απέναντι στην τυραννία:
20 μαθήματα από τον 20ό αιώνα**

Εκδόσεις
Παπαδόπουλος,
σελίδες 110,
τιμή: 11,00 ευρώ

Δεν είναι τυχαίο που το βιβλίο αυτό, του Αμερικανού ιστορικού (διδάσκει στο Yale, αλλά και στο College de l'Europe) Timothy Snyder, που έχει επικεντρώσει την έρευνά του στην ιστορία της Mitteleuropa (Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης) και σ' εκείνην του Ολοκαυτώματος (που βάρυνε τόσο σ' αυτήν ακριβώς την περιοχή) γράφτηκε συνειδητά μετά την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ. Η λογική του είναι, διατρέχοντας τον βίασιο 20ό αιώνα, να αναδείξει πώς οι ολοκληρωτισμοί βάδισαν, επεκτάθη-

καν και κυριάρχησαν σε μιαν ήπειρο που θεωρούσε τον εαυτό της λίκνο του πολιτισμού – και, με αυτά τα εφόδια, να προειδοποιήσει για το πώς μπορεί οι λαοί να «τουμπάρουν» προς την ανελευθερία.

Διδάγματα όπως η ανάπτυξη άμυνας στις περιπτώσεις υπόσκαψης των θεσμών, στην ανάδειξη μονοκομματικών συστημάτων, στην ανοχή της συλλογικής ευθύνης – ή πάλιν η έμφαση στις πρωτοβουλίες για το κοινό καλό, η αναδοχή του κόστους του θάρρους, η συστράτευση με άλλους λαούς εναντίον του ολοκληρωτισμού – ηχούν αυτονόητα. Όμως δεν είναι. Εκείνο που ο Snyder θέλει να αναδείξει, με οδηγό ακριβώς την ιστορία, είναι η προσωπική ευθύνη απέναντι στην τυραννία. Ή, για να το θέσουμε αλλιώς, η υπευθυνοποίηση που προϋποθέτει η ίδια η ελευθερία. Την οποία οι σύγχρονες γενιές θεωρούμε εύκολα «κεκτημένο», ενώ χρειάζεται συνεχώς να διεκδικείται αν είναι να κερδίζεται.

Ένα δύσκολο να χωνευτεί βιβλίο, όμως σημαντικό για την εποχή που γράφεται. Και... διαβάζεται.